

Beste ouders & leden,

Deze zomer gaan we niet enkel op binnenlands Chirokamp, maar gaan we ook met de Aspi's & Kerels op buitenlands kamp. Om enige onzekerheid/vragen bij ouders weg te nemen, proberen we jullie met deze brief zo veel mogelijk te informeren. Als er toch nog iets onduidelijk is, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wat betreft de praktische punten vertrekken we 25 juli om 7u 's ochtends vanop de chiro met busjes en eventueel een personenwagen, afhankelijk van met hoeveel we zijn. De busjes worden bestuurd door leiding en oud-leiding die mee gaan als kookploeg & chauffeurs. Voor deze eerste dag is het de bedoeling dat ieder zelf zijn eigen ontbijt voorziet dat we kunnen opeten tijdens de eerste stop of onderweg voor de degene die niet zouden kunnen wachten. De rest van de maaltijden tijdens het buitenlands kamp worden, vanzelfsprekend, door ons voorzien.

Onze reis zal bestaan uit meerdere tussenstops waar we verschillende activiteiten gepland hebben. Dat betekent dat er ook verschillende slaapplekken zullen zijn waarvan de meerderheid zal bestaan uit kamperen. Het is de bedoeling dat iedereen op voorhand afspreekt om met meerdere personen een tentje (zelf mee te nemen) te delen. De kofferruimte is beperkt dus willen we het aantal tentjes zo laag mogelijk houden. Hetzelfde geldt voor de bagage. Neem niets onnodigs mee en beperk je tot de zaken van een gewoon Chirokamp. Denk zeker aan zaken zoals Chirobroek, zwembroek, medicatie... Je kan altijd de lijst uit het kampboekje checken voor de zekerheid.

We komen terug op 31 juli. Het uur van aankomst is moeilijk te voorspellen, maar we communiceren de 30^e een concreet uur en houden jullie de 31^e doorheen de dag ook op de hoogte.

Wat we tenslotte ook niet mogen vergeten is de kostprijs van deze fantastische reis. De prijs zal 400 euro bedragen. Daarin zit de huur van de busjes, de naft, overnachtingen, eten & drinken, activiteiten, ... Wat niet inbegrepen is zijn de kosten die de leden zelf maken door bijvoorbeeld ergens iets extra te kopen om te eten of drinken. Daarvoor pakken ze zelf een zakcent mee. Dat is natuurlijk een hele som geld, zeker als je meerdere kinderen mee op reis stuurt. Indien deze kost ongelegen komt, kan je altijd contact opnemen met de hoofdleiding of de volwassen begeleider en wordt er in alle discretie gezocht naar een gepaste oplossing.

Hopelijk zijn hiermee de meeste vragen beantwoord. Op de volgende bladzijde staat een beknopte dagindeling waarin kort de hoofdactiviteiten per dag worden toegelicht evenals de plek waar we zullen verblijven. Moesten er nog vragen zijn kan je altijd Sam Borzée (0499 76 36 33) bereiken of eender wie van de leiding (gegevens zie site).

Het programma zit boordevol leuke en afwisselende activiteiten dus wij staan al te popelen. Nogmaals, als er nog vragen zijn over de activiteiten, de prijs... of andere zaken – aarzel dan niet om ons te contacteren!

Tot dan, de jongensleiding

Dag	Activiteiten	Slaapplek
Maandag 25/07	<ul style="list-style-type: none">- Autorit richting eerste stop. Vertrek om 07u, aankomst verwacht rond 15u-16u aan het Schluchsee meer in het Zwarte Woud.- Installeren + terrein verkennen.	Camping: https://www.camping-schluchsee.de

Dinsdag 26/07	<ul style="list-style-type: none"> - Voormiddag: groepsspel - Namiddag: rafting (https://blackforestmagic.de/rafting/) 	Zie hierboven
Woensdag 27/07	<ul style="list-style-type: none"> - Bezoek aan een fenomenaal waterpark met tal van glijbanen. (https://www.badeparadies-schwarzwald.de/en/) 	Zie hierboven
Donderdag 28/07	<ul style="list-style-type: none"> - Op donderdag gaan we paintballen! Hiervoor rijden we ook al een heel stuk terug richting België. (https://area51-paintball.de) - Daarna rijden we door naar onze volgende camping. Vlakbij een locatie waar de mol ook is geweest, als dat maar goed afloopt... 	Camping: http://www.zum-feuerberg.de
Vrijdag 29/07	<ul style="list-style-type: none"> - Groepsspel in de voormiddag - Namiddag: avontuurlijke wandeling -> zeker niet voor de watjes onderons! (https://www.reisstel.nl/must-do-alles-over-de-calmont-klettersteig/) 	Zie hierboven
Zaterdag 30/07	<ul style="list-style-type: none"> - 's Ochtends rijden we door naar Bonn. Jammer genoeg onze laatste tussenstop... - We verkennen de stad en in de namiddag spelen we een heus stadsspel. In de avond gaan we lekker eten en zetten we een stapje in de wereld. 	Hostel Bonn
Zondag 31/07	<ul style="list-style-type: none"> - Altijd de leukste dag van elk kamp, alles in pakken ☹ Gepakt en gezakt vertrekken we terug naar Rijmenam. Eens alles terug in onze kabas zit, hebben we nog even tijd om uit te waaien in Bonn alvorens te vertrekken. Als het verkeer meezit dan zijn we op anderhalf uur terug in Rijmenam. Die dag houden we iedereen goed op de hoogte van het uur van aankomst. 	Oost – west, thuis best?