

Chiro Sint-Elooi presenteert:



Het wilde Westouter

Kampboekske 2022-2023

INTRO

Howdy partners!

In een dorp niet zo ver van het altijd-gelukkige Westouter leeft een cowboy. Deze man luistert naar de naam Unlucky Lou'ke. Helaas heeft hij zijn naam niet gestolen want hij heeft alleen maar ongeluk. Elke keer als hij iets onderneemt of als hij probeert een klusje te klaren eindigt dit slecht. Zo was deze pechvogel eens zijn huis in elkaar aan het timmeren en wanneer hij de laatste nagel moest kloppen sloeg hij zowaar heel zijn inboedel naar beneden. Of die ene keer dat hij zijn toenmalige vriendin ten huwelijk ging vragen, was hij vergeten eerst een vriendin te zoeken. U ziet het, alleen maar miserie...

Na jaren van pech en ongeluk besluit hij het over een ander hoefijzer te gooien. Unlucky Lou'ke maakt samen met zijn paard, Lange Lama, de verplaatsing naar het dorp Westouter. Een dorp waar iedereen gelukkig is en altijd geluk heeft. Voor Unlucky Lou'ke dus de ideale plek om zijn ongeluk om te ruilen voor geluk. Echter kennen de inwoners van Westouter zijn reputatie al en zijn ze de arme cowboy dus liever kwijt dan rijk. Doch laat Unlucky Lou'ke dit niet aan zijn hart komen en gaat hij proberen de inwoners van Westouter te overtuigen dat hij veel meer is dan zijn slechte reputatie alleen.

Komen jullie helpen Unlucky Lou'ke het dorp hiervan te overtuigen? Spring op uw paard en rijd tot in Westouter want daar begint dit avontuur.

Tot binnenkort cowboys!



KAMPDATA

Unlucky Lou'ke start zijn avontuur op **14 juli 2023 om 14u**. 10 dagen later kunnen jullie zich verheugen op een knotsgekke ontknoping van zijn verhaal. **(23 juli 2023 om 14u)**

Ook dit jaar kunnen ouders/voogd voor én na de opening van het kamp nog even genieten van een lekker drankje in de saloon van het wilde Westouter. Daarom verzoeken wij jullie om jullie kapoen(en) zelf met paard en kar naar de prairie te voeren. Zo kan u als enthousiaste ouder/opvoeder ons fantastisch kampterrein zelf bewonderen en eigenhandig zien waar uw kleine cowboy deze tien fantastische dagen doorbrengt.

Van 3 tot en met 6 juli 2023 hebben jullie de kans om de nodige bagage in de wagon van de stoomtrein richting het wilde Westouter te zwieren mits verwittiging aan de leiding van uw zoon. Het station bevindt zich op de Chiro.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze facebookpagina of de website. Hier staan ook de telefoonnummers van de leiding en de link naar het inschrijvingsformulier.

Indien jullie als ouder/opvoeder nog vragen hebben dan is er de mogelijkheid om een huisbezoek te plannen met de leiding van uw kleine cowboy. Nogmaals, de telefoonnummers staan op de site.

Concreet:

Levering bagage voor de camion: 3 tot en met 6 juli

Start kamp: 14 juli om 14u

Einde kamp: 23 juli om 14u

Kerels en Aspi's gaan met de fiets op kamp en vertrekken 13 juli. Uur van vertrek wordt tijdig meegedeeld.

SPEELCLUB:



Dag kleine Doltans!

Dit kamp trekken wij met onze chiro naar het Wilde West-Outer voor een onvergetelijke 10 dagen! Wout, Dréke en Thiele zijn nog op zoek naar enkele sterke en slimme Doltans die zich bij hun boevenbende willen aansluiten. Nu kennen wij toevallig wel een aantal stoere binken die aan deze beschrijving voldoen: onze Speelclubbers natuurlijk! Trek alvast jullie mooiste Doltan uniform aan en kom mee op het tofste avontuur in het Wilde Westouter! Hopelijk zien we jullie dan!

PS: Als er nog mama's/papa's of voogden met vragen of bezorgdheden zitten, mogen die altijd de leiding contacteren of vragen om langs te komen voor een extra woordje uitleg!

Tot op kamp kleine bandieten ;))



RIBBELS:

Beste kleine rovers in wording

Ik hoop dat jullie jullie lasso's en cowboyhoeden al uit de kast hebben gehaald want dit kamp trekken we naar het wilde Westouter. Wij hopen dat we met de hele rover bende op kamp kunnen gaan, want we gaan het nodig hebben. Ze hebben ons al verteld dat we wel eens gezelschap kunnen krijgen van wilde dieren s 'nachts.

Wij gaan er voor moeten zorgen dat het kamp in goede banen loopt, want met al Unlucky Lou'ke zijn ongeluk kan het wel is een zootje ongeregeld worden. Dit avontuur is er een als geen ander. We gaan op zoek naar echt goud, gijzelen dorpelingen, rijden rond op wilde paarden, bouwen de coolste gebouwen en maken een kampvuur dat ze nog nooit eerder hebben gezien in het wilde westen. Wij hebben er alvast veel zin in, dus verkleed jullie maar als de stoerste rovers van het hele westen en ga mee op ons avontuur.



RAKKERS:

Ugh rakkers!

Wij, Trikkeiejnventwintig en Lamakedettien, - de hoofden van de bekendste indianenstam, Chint-Elooiky - hebben maar 1 vraag voor jullie: zijn jullie klaar om deze zomer 10 dagen in onze oeroude tipi te overleven? We maken van onszelf echte mannen door ons te wassen met bizonvet en te slapen in een zak gemaakt van hun huiden. We tonen wat we waard zijn door onze contreien te verdedigen met tomahawks van de bovenste plak. Maar het belangrijkste van al: we gaan ons 10 dagen rot amuseren. We verwachten jullie op 14 juli in het wilde Westouter als stoere indianen. Tot dan!

Lars en Lama



TOPPERS:

Hello toppertjes, da's Engels voor: 'Hallo toppertjes'!

In het Wilde Westouter leeft iedereen in vrede samen met elkaar. Doch is niet iedereen even gezellig en zo kunnen er bijvoorbeeld rovers op de loer liggen. De bescherming van de dorpingen ligt in de handen van de enige échte Sheriff Orroz. Hij zorgt ervoor dat niemand in het dorp vandenstreken kan uithalen en houdt overal een oogje in het zeil. Zonder hem zou Westouter een soep zijn.

Natuurlijk kan hij niet alles zien en alles in het oog houden. Hij vroeg ons dus onze beste hulpjes te sturen die hem kunnen helpen gedurende de tien dagen van het kamp. Vicky en ik heb geprobeerd iedereen te bereiken die we kenden, maar niemand kon. Daarom vragen we aan jullie, om als laatste hoop, jouw beste sheriff-pakje aan te doen en op 14 juli klaar te staan in Westouter.

Tot dan!

Vicky en Kakki

Rover Vicky heeft een ster gestolen van een hulpje van de Sheriff. Help hem zijn ster terug te krijgen door het doolhof te doorlopen.



KERELS:

Howdy cowboys, of beter gezegd cowkerels.

Jullie ongelukkige leider heeft jullie hulp nodig. Daarom roept hij de hulp in van de 3 meest gevreesde cowboys van het Wilde Westouter. De eerste is Snelle Jelle. Met zijn vliegensvlugge vingers wint hij elk duel zonder ook maar 1 druppeltje zweet op zijn hoofd. Vervolgens heb je Maarten, maar hij is beter gekend onder de naam Gestoorde Geert. Zorg dat je met deze cowboy niet het pad kruist of je zult het geweten hebben. Het gerucht gaat de ronde dat hij ooit eens een man neerschoot in een saloon nadat hij ongevraagd een hap van zijn kapsalon nam. Als laatste heb je Lucky Lucas, deze gevreesde cowboy is nog nooit gearresteerd geweest door de sheriff. Sommigen zeggen dat het geluk is, anderen dat het zijn intelligentie is. Wie zal het zeggen?

Dus gevreesde cowkerels, trek je beste cowboy kleren aan en bereid je stalen ros al maar voor want op 13 juli staat ons een heuse tocht te wachten naar het verre Westouter. Verdere info krijgen jullie nog van jullie favoriete leider.

Tot dan!



Sint-Elooi kampboekske

ASPI'S:

Beste bijster bangelijke beestelijke bartenders (of aspi's in't kort),

Dit jaar verzorgen wij de drankjes in de saloon! Daar moeten we natuurlijk iets op verzinnen, want zonder een aantal frisse geïmproviseerde cocktails is er geen beginnen aan dit kamp! Waarvoor kiezen jullie? Een vettige Bloody Warry? Een zachte Walt-tini? Of misschien een explosieve KamikaZef?! Om een frisse toets aan ons menu toe te voegen verkiezen leiders Zorro en Loempe toch een lekkere Brunojito. Af en toe drinken ze eens CasperMopolitan, maar hun favoriete cocktail blijft een heerlijke Pina CoLennert!

Met andere woorden, verkleed jullie op de opening als barman en kom samen met jullie leiders den toog verzorgen. Let op: er wordt niet gedronken op het werk!

Tot in het wilde Westouter barpersoneel!

Liefs,

Loempe & Zorro



Voddenballen

Hoe maak je de allerbeste kogels, ... euh, voddenballen?

Benodigdheden

- Nylonkousen
- Veel oude sokken

Stappenplan:

1. Je neemt de oude sokken
2. Prop de sokken bij elkaar tot je een dikke bal hebt
3. Stop de bol met sokken in de nylonkous
4. Knoop de nylonkous dicht vlakbij de bol sokken
5. KLAAR!

Yee-Haw! De revolvers zijn geladen met uiterst stevige kogels. Nu moeten we ons natuurlijk nog beschermen voor de rovers, want met enkel een revolver komen we er niet. Kunnen we ons verstoppen achter een hooibaal? Of misschien tussen de cactussen? Schuilen we als een Yellow-Belly?

Misschien is een schild maken wel een goed idee!

Weet je niet hoe dit te maken? Geen probleem! Ga maar eens kijken op de volgende pagina!



Schild

Hoe maak je het allerbeste schild?

Benodigdheden

- Houten plaat
- Binnenband van een fiets
- Cirkelzaag / Zaag

Stappenplan:

1. Je snijdt met de zaag de vorm van je schild (de vorm kies je zelf!)
2. Vervolgens bevestig je de stukjes binnenband aan de achterkant (zie foto)

Zorg ervoor dat deze stukjes in het midden staan en dat ze passen op jou formaat om uw arm er door te steken.

3. Haal je creatieve geest boven en geef je schild nog een persoonlijke touch.
4. Test zeker eens uit of het stevig genoeg is.

Ziezo, nu kunnen we die drommelse rovers zeker aan, partner!



Wat nemen we mee?

- o Pyjama
- o Luchtmatras, veldbed, matje, ...
- o Slaapzak
- o Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, tandenborstel, bekertje, zeep, shampoo, kam, ...
- o 5 keukenhanddoeken
- o Linnenzak voor vuilgoed
- o Zakdoeken
- o Kousen (voldoende)
- o Proper ondergoed (voldoende)
- o Spelkledij
- o Warme kledij, het kan s 'avonds serieus afkoelen
- o Lange broek
- o Regenjas
- o Uniform
- o Zwembroek (zwembandjes, ...)
- o Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, watersandalen (niet verplicht, wel aan te raden), pantoffels voor in de tent, cowboyboots, ...
- o Lijst met adressen voor op de kaartjes
- o Identiteitskaart (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp)
- o Medicatie (indien nodig, zie inschrijvingsformulier op de website)
- o Zonnecrème / aftersun (op de prairie kan je al snel verbranden!)
- o Muggenmelk
- o Wasspelden
- o Drinkbus
- o Gamel
- o Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een slaapzak, matje en kledij in past)
- o Zaklamp en eventueel een extra paar batterijen
- o Minstens 5 vodenballen
- o Uw opperbste humeur

Wat hoort er niet thuis in de saloon?

- Zakgeld (behalve eventueel €5 voor postzegels, kaartjes & brieven)
- Snoep (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en verdeeld onder de groep)
- Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een ijskast, Playstation 5/Xbox One, stofzuiger, ...).
- (Zak)mes, aanstekers, lasso's ... (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of ontvlambaar zijn)
- Alcoholische dranken en verdovende middelen

Kampadres

Sint-Pietersstraat 6

8954 Westouter

Postadres

Chiro Rijmenam

<Naam Chiro lid + Groep>

Marleen Vermeulen

Casselstraat 2

8954 Westouter

Enkele tips

- Gelieve de kleding, handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo weinig mogelijk kledij kwijt te spelen. Verloren voorwerpen komen na het kamp op de Chiro terecht.
- Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor elke dag een proper pakje met kleren te voorzien.
- Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van bestemming voor kaarten en brieven.
- Verwijder aardbeivlekken met citroensap, werkt echt!
- Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind.
- Vergeet jullie niet te verkleden (Liefst zo goed mogelijk!)

Medische zaken

Voortaan wordt er één formulier ingevuld waarin alle nodige gegevens worden verzameld. Dit spaart een hoop papierwerk uit en is ook overzichtelijker. U kan het formulier terugvinden op onze website: www.chirorijmenam.be onder 'inschrijvingen' OF op onze Facebookpagina. Het is belangrijk dat u deze zo volledig mogelijk invult. Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele ziekte of ongeval. Indien uw kind medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven. Vergeet zeker niet te vermelden hoe de medicatie toegediend moet worden (wanneer, hoeveel, ...). Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van uw kind! Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen dient dit ook genoteerd te worden op de medische fiche zodat onze uitstekende kookploeg hier rekening mee kan houden.



Dit is een nieuw document en moet door iedere ouder dus OPNIEUW worden ingevuld. Vul dit dus EERST in alvorens de overschrijving te maken.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 160 euro. Ook werken we met een nieuwe formule voor grote gezinnen. Voor het tweede kind bedraagt het inschrijvingsgeld 150 euro en voor het derde kind 140 euro. Vanaf het vierde kind blijft de prijs 140 euro. Hierin inbegrepen zijn 10 dagen kamp met een Full-pension formule. Wij bieden naast de overnachtingen in ons tentenkamp dagelijks drie maaltijden aan, met nog een aanvullend "vieruurtje" en "lavertje". Voor dit bedrag is uw kind ook in orde met de verzekering en is er plezier verzekerd door een hele hoop activiteiten. Op mooi weer kunnen we jammer genoeg enkel hopen, al zal een regenbui ons niet in de weg staan om uit de bol te gaan! Kampinschrijvingen worden uitsluitend via overschrijving betaald. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft. **Inschrijvingen lopen tot uiterlijk 25 Juni!**



Daarnaast verzoeken wij u, zoals hierboven vermeld, om op onze website OF via onze Facebookpagina eerst de Google form met medische zaken in te vullen alvorens uw inschrijving wordt bevestigd. Als dit document niet in orde is, is uw kind dus niet ingeschreven!

Vermeld bij de overschrijving ook zeker de naam van uw kind en zijn groep!

Het inschrijvingsgeld kan op volgende rekening gestort worden:

Rekeningnummer jongens: BE84 7332 3410 2759

Bijvoorbeeld: Kamp Arno Muyldermans / Speelclub

In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te houden, zodat voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al onze inspanningen heeft een bivak nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er meerdere kinderen tegelijk op bivak gaan, niet voor iedereen even gelegen komt. Indien gewenst, kan u ook bij ons een fiscaal attest aanvragen voor een vermindering van het kampgeld. In zulke gevallen kan u altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en volwassen begeleider Gert De Wachter (0477/74.50.08). Hij zoekt samen met u, en in alle discretie, graag naar een gepaste oplossing.

Tot op kamp!